



ΦΑΡΑΣΙ

ζίν.zine

ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ
τεύχος 04 / άνοιξη 2025

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

Πρόσφατα, ένα Σάββατο αποφάσισα να κάνω μια βόλτα στη Σαλαμίνα. Ήταν η τέλεια αφορμή να ξεφύγω από την πόλη και να επισκεφθώ έναν τόπο που πάντα υπόσχεται να μου αποκαλύψει κάτι καινούργιο, ζωτικό και ενδιαφέρον.

Η βόλτα μου ξεκινάει από μια γειτονιά στον Άγιο Στέφανο, που πάντα μου αρέσει για τα μικρά της σπίτια. Τη βρίσκω γραφική· αποπονέει την αισθηση μιας μικρής, δεμένης κοινότητας. Ενός τόπου όπου η ζωή εκτυλίσσεται έξω, σε αυλές και δρόμους. Απολαμβάνω την οικειότητά που αποπνέει, αλλά, καθώς αρχίζω να παρατηρώ καλύτερα, αναδύεται μια άλλη, πιο αμφίσημη αίσθηση, μια διάχυτη διάθεση οχύρωσης. Στην επιφάνεια, η Σαλαμίνα απέχει πολύ από το ειδυλλιακό. Οι ιδιοκτησίες είναι περιφραγμένες με στρώσεις επί στρώσεων από κάθε λογής φράχτες: μεταλλικά κιγκλιδώματα μαζί με κάθε είδους αυτοσχέδιες κατασκευές, μεταλλικές σχάρες, λαμαρίνες, συρματοπλέγματα, κλαδιά, λιόπανα και άλλα. Πινακίδες «Προσοχή σκύλος» είναι παντού. Σαν να έχει σχεδιαστεί ολόκληρος ο οικισμός με σκοπό να αποθαρρύνει και να αποκλείσει τον επισκέπτη - είναι πραγματικά δύσκολο να το αγνοήσει κανείς αυτό. Οι δρόμοι φαίνονται να είναι οριθετημένοι με οδοφράγματα, σαν κάθε σπίτι να έχει γυρίσει την πλάτη στην ίδια την έννοια της γειτονιάς. Κι όμως, τα όρια, όσο κι αν είναι θωρακισμένα, παραμένουν πορώδη, και η βλάστηση επιμένει να μαλακώνει τις σκληρές επιφάνειες. Ανάμεσα στις πυκνές φυλλωσιές και τις σκουριασμένες λαμαρίνες, δεν μπορώ παρά να κρυφοκοιτάξω τους κήπους - και φυσικά, τα σπίτια.

Προσπαθώντας ασυναίσθητα να ρίξω μια καλύτερη ματιά σε ένα από αυτά, ξαφνικά τρομάζω από δύο μάτια που με παρακολουθούν πίσω από τον φράκτη. Τα μάτια τρομάζουν κι αυτά, και αμέσως παίρνω την ευκαιρία να συστήθω, "Καλημέρα, απλώς κάνω μια βόλτα". "Τι θέλεις" ρωτά ο μεσήλικας άντρας με το μαυρισμένο δέρμα. "Είμαι απλώς περαστικός", λέω. "Αναρωτιόμουν μόνο γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί φράκτες" "Α, εδώ γύρω πρέπει να προσέχεις. Έχει τσιγγάνους. Κλέβουν τα πάντα. Πρέπει να προστατεύεσαι. Έχουν γίνει πολλές διαρρήξεις. Όλοι φοβούνται, γι' αυτό έχουμε φράκτες. Εγώ δεν φοβάμαι γιατί έχω το σκύλο μου και κρατώ τα μάτια μου ανοιχτά για ανεπιθύμητους επισκέπτες. Μέρα - νύχτα πρέπει να προσέχεις. Ειδικά τη νύχτα. Από πού είσαι, από την Αθήνα;" "Ναι," απαντώ, "Μου αρέσει πολύ εδώ στη Σαλαμίνα." "Εδώ είναι ο παράδεισος του Θεού," απαντά ο άντρας. "Εδώ μπορείς να αναπνέεις, είσαι στη φύση. Έχεις τα πάντα στα πόδια σου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω στην πόλη, είναι κόλαση."

THE HOUSES

On a recent Saturday I decided to take a walk in Salamina. It is an excuse to get out of the city, to visit a location which always promises the discovery of something new, vital and interesting.

My walk begins in a neighborhood of Agios Stefanos, which I like for its small houses. To my mind, it is quaint; it has the feel of a small community. A place where people live outdoors. I enjoy its familiarity, but, as I begin to look around, I recall another, more ambiguous sensibility, an overwhelming sense of fortification. On its surface, Salamina is far from bucolic. The properties are wrapped in layer upon layer of fencing material. Standard metal balustrades are supplemented by informal constructions, makeshift metal mesh, chicken wire, barbed wire, pieces of wood, plastic geotextile and more. 'Beware of dogs' signs are ubiquitous. It appears as though the entire settlement is designed to exclude and intimidate visitors, and it takes mental effort to ignore this fact. Many of the roads seem lined with barricades, as if each of the houses had turned its back on the very idea of neighborliness. But the boundaries, however fortified, are also porous, and the vegetation seems determined to mitigate the hard edges. Between the dense foliage and rusted metal barriers, I can't help but eye the gardens that lie within, and of course, the houses.

As I unwittingly try to get a better look at a house, I am startled by two eyes staring at me from behind a fence. The eyes are startled as well, and I immediately introduce myself, hello, I just wanted to take a walk. What do you want, the tanned middle-aged man asks. I'm just a visitor out for a walk, I say, and I was just wondering why so many fences. Oh, well around here you have to be careful. It's the gypsies, they steal everything, you have to protect yourself. There are lots of break-ins. Everyone's afraid, that's why we have fences. I'm not afraid because I have my dog, and I keep an eye out for unwanted visitors. Day and night you have to be careful. Especially night. Where are you from, are you from Athens? Yes, I answer, and I like it here in Salamina. This is god's paradise, the man answers. Here you can breathe, you have nature. You have everything at your feet. I could never live in the city, it's hell.

A conversation ensues, although his affable disposition is at odds with the aggression of his enormous guard dog, which he tries to subdue. He explains how he and his wife love to cook in the yard, sometimes using the wood-burning oven. They eat under the pergola everyday at noon. He says that fewer than half the houses in the neighborhood are occupied



Η συζήτηση συνεχίζεται, παρόλο που η φιλική του στάση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τεράστιο και φανερά επιθετικό σκύλο του, που προσπαθεί να συγκρατήσει. Μου εξηγεί πως αυτός και η σύζυγός του λατρεύουν να μαγειρεύουν στην αυλή - κάποιες φορές με τον ξυλόφουρνο. Τρώνε κάτω από την πέργκολα, κάθε μεσημέρι. Λέει πως λιγότερα από τα μισά σπίτια είναι κατοικημένα όλο τον χρόνο - τα υπόλοιπα είναι εξοχικά, ανήκουν σε ανθρώπους από το Πέραμα ή άλλες περιοχές και χρησιμοποιούνται το καλοκαίρι. Με συστήνει στη γυναίκα του, μια μικρή, νευρική γυναίκα που με κοιτάζει με καχυποψία.

Δεν μπορώ παρά να συνειδητοποιήσω τη θέση μου. Αισθάνομαι μια δυναμική ισχύος, κατά την οποία είμαι εδώ για να παρατηρήσω, να αναλύσω. Είμαι ο Ξένος. Αν και ποτέ δεν είμαι βέβαιος ποιος έχει τελικά την προνομιούχα θέση - ο υποτιθέμενος «ξένος» ή ο «ντόπιος». Και πάλι, παλεύω να μη φανώ υπεροπτικός: μέσα από την επιθυμία μου να μάθω, να κατανοήσω, να γνωρίσω, ελλοχεύει ο κίνδυνος της αυθάδειας - σαν να ήρθα για να ταξινομήσω τα πράγματα μέσα από τη γνώση. Η λύση μου, εκείνη τη στιγμή, είναι να αφήσω την περιέργεια και την πρόθεση να διαλυθούν μέσω της συζήτησης. Η Σαλαμίνα είναι τόπος κοινοτισμού, κι η κουβέντα με τον γείτονα παράγει το είδος της γνώσης που λειτουργεί ως κόλλα της κοινωνικής συνοχής. Ο άντρας φαίνεται χαρούμενος που συναντήθηκαμε.

Καθώς συνεχίζω τη βόλτα, σκέφτομαι τη Σαλαμίνα σαν μια εικόνα από όνειρο - μια αφηρημένη ανάμνηση που μετασχηματίζεται συνεχώς με βάση αυτό που βλέπω μπροστά μου. Για μένα, είναι η εικόνα της επινοητικότητας των μικρών, αυτοσχέδιων σπιτιών. Σκέφτομαι την Ποιητική του Χώρου του Bachelard - σπίτια σαν ντουλάπες, συρτάρια, φωλιές. Τα ταπεινά υλικά

all year round, and the rest are summer houses for people living in Perama or elsewhere. He introduces me to his wife, a small, nervous woman who seems to eye me with suspicion.

I can't help but be self-aware. I sense a power dynamic, in which I have come to observe, to analyze. I am an outsider (although I can never quite understand whether the dominant position is that of the supposed outsider or the supposed insider). My position is also marred by a struggle to avoid condescension: in my attempt to learn, to understand, and therefore to know, I sense a kind of presumptuousness, like I have come to put things in their place by understanding and knowing. My solution, in the moment, is to allow inquisitiveness and intention to dissipate through conversation. Salamina is a place of neighborliness, where neighborly conversation creates the kind of knowledge that is the glue of social cohesion. The man seems happy that we have met.

As I continue my walk, I think of the abstract Salamina in my head, like the memory of an image in a dream, constantly revised by what I see before me. For me, it is an image of the ingenuity of small, improvised houses. They recall "the poetics of space" described by Gaston Bachelard in his canonical study — all chests and drawers and nests. The modest materials ensure a sense of sparseness so fundamental that it is not undermined by the usual accumulation of structures. Their logic is additive. Layers of Elenit, polycarbonate and tin panels offset from the building shell create new pockets of space. Ceramic tiles lifted from the roof form a roof terrace, habitable in summer. A thin web of reused window frames extends from the wall of a house to form a new crystalline room. A brick wall with window

εξασφαλίζουν μια αίσθηση λιτότητας τόσο θεμελιώδη που δεν ανατρέπεται από τη συνθετότητα των κατασκευών που αντικρίζω. Η αρχιτεκτονική τους είναι προσθετική. Στρώσεις από κάθε είδους πολυκαρβονικά και μεταλλικά πάνελ ή Ελενίτ περιτυλίγουν το κέλυφος των κτιρίων δημιουργώντας νέους ενδιάμεσους χώρους. Στέγες με κεραμίδια, τοποθετημένες σε απόσταση από την οροφή, σχηματίζουν μια σκιερή ταράτσα, κατοικήσιμη το καλοκαίρι. Ένα λεπτό πλέγμα από επαναχρησιμοποιημένα πλαίσια κουφωμάτων συνεχίζει τον τοίχο ενός σπιτιού για να δημιουργήσει ένα νέο κρυστάλλινο δωμάτιο. Τοίχοι από τούβλα με ανοίγματα, χωρίς παράθυρα, ασοβάτιστοι, προσθέτουν το επόμενο τμήμα στο κελυφός του κτιρίου, σαν ένας ναυτίλος που μεγαλώνει προς τα έξω.

Θα έλεγε κανείς πως τα σπίτια αυτά αναπτύσσονται οργανικά, μαζί με τον χρόνο. Οι πολλαπλές επικαλύψεις και επεκτάσεις των κατασκευαστικών συστημάτων έχουν κάτι υπερβολικά πραγματικό - γιατί αποτυπώνουν τις μικρές, καθημερινές αποφάσεις που ανταποκρίνονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ταυτόχρονα, ξεπερνούν το πραγματικό - γιατί μαρτυρούν τη σωρευτική πορεία του χρόνου. Δηλαδή, μαρτυρούν έναν τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ρευστό, αυθόρμητο, εφήμερο. Έναν τρόπο που λειτουργεί με τακτική και όχι στρατηγική. Περιορισμένο από μια οικονομία μέσων, αλλά απεριόριστο στις δυνατότητες του. Γεμάτο αντιφάσεις - γιατί δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί εύκολα. Σαν ένα είδος προς εξαφάνιση, μακριά από τον κυρίαρχο, τρόπο ζωής στις πόλεις. Τον συναντάμε όλο και λιγότερο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει.

Τα σπίτια της Σαλαμίνας διαφέρουν από εκείνα που σχεδιάζουμε (ή μπορούμε να σχεδιάσουμε), γιατί δεν υπάρχει καμία πρόφαση. Κανένας εξωτερικά επιβλημένος σχεδιαστικός παράγοντας. Μόνο σπίτια που φαίνονται να έχουν μεγαλώσει αυθόρμητα από μέσα.

ΟΙ ΚΗΠΟΙ

Αυτός ο τρόπος ζωής και ο κόσμος των αυτοσχέδιων υλικών που τον συνοδεύει μπορεί να φαίνεται στιγματισμένος από οικονομικές δυσχέρειες ή ανάγκες. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι αλήθεια. Άλλα είναι επίσης ένας κόσμος ζωτικότητας και ενέργειας, και αυτό φαίνεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στους κήπους που περιβάλλουν τα σπίτια. Πρόκειται για μικρόκοσμους που αδιαφορούν για τις «ανάγκες». Είναι χώροι επέκτασης όπου η πυκνά καλλιεργημένη βλάστηση έχει καταβροχθίσει χαρούμενα τα σπίτια, την ίδια στιγμή που οι όψεις τους έχουν διεισδύσει σε κάθε πτυχή των καταπράσινων περιμέτρων τους.

Βλέπω παντού τα ίχνη ανθρώπινων επεμβάσεων. Ανάμεσα στα φυτά κρέμονται νέφη εργαλείων και άλλων αντικειμένων, μετέωρα στον αέρα. Μια τσάπια παρατημένη όρθια στο χώμα· ένας κουβάς κάπου στην περίμετρο· λάστιχα από καουτσούκ κρεμασμένα από ένα σύρμα· μια μετροτανία αφημένη στο περβάζι του παραθύρου· μια σκάλα κάτω από τη βεράντα· σακιά με

Salamina is a place of neighborliness, where neighborly conversation creates the kind of knowledge that is the glue of social cohesion. The man seems happy that we have met.

As I continue my walk, I think of the abstract Salamina in my head, like the memory of an image in a dream, constantly revised by what I see before me. For me, it is an image of the ingenuity of small, improvised houses. They recall "the poetics of space" described by Gaston Bachelard in his canonical study — all chests and drawers and nests. The modest materials ensure a sense of spareness so fundamental that it is not undermined by the usual accumulation of structures. Their logic is additive. Layers of Elenit, polycarbonate and tin panels offset from the building shell create new pockets of space. Ceramic tiles lifted from the roof form a roof terrace, habitable in summer. A thin web of reused window frames extends from the wall of a house to form a new crystalline room. A brick wall with window openings, lacking windows, lacking screed, adds the next compartment to its shell, like a nautilus growing outward.

You could say that the houses seem to grow alongside time, not in spite of it. The endless layering and expansion of material systems is hyper-real, because it evinces the day-to-day, incremental decisions that accommodate constantly changing needs. At the same time, it surpasses the real, because it is about the cumulative passage of time—which is to say, it is about a way of life. This way of life is fluid, spontaneous, ephemeral. It is tactical, not strategic. It is restricted by an economy of means, but unrestricted otherwise. It entails contradiction, in the sense that it cannot be pinned down. It seems to me threatened, because it is not about the dominant way of life in the cities. We see it less and less, but it is still there.

The houses of Salamina are different from the ones that we design (or can design), because there is no pretext. No externally applied design parameters. Only houses that seem to have grown spontaneously from within.

THE GARDENS

This way of life and its attendant world of makeshift materials may seem marred by economic hardship or need. And in many ways this is true. But it is also a world of vigor and vitality, and this may be evident nowhere more than in the gardens that envelope the houses. These are microcosms that somehow appear unthwarted by 'necessity'. Their space is one of expansion, as if the thickly cultivated vegetation had joyously devoured the houses, whose material aspects seem to have infiltrated every aspect of their verdant perimeters.

I see the signs of human interventions everywhere. Hovering amid the plants is a cloud of tools and other objects, suspended as if in mid-air. A shovel abandoned upright in the soil; a bucket somewhere

πράγματα · μια στοίβα από καυσόξυλα· ένα φτυάρι· μια σύνθεση από γλαστρές· μια συλλογή από πέτρες και κοχύλια· ένα σχοινί μπουγάδας που ξεκινάει από το σπίτι· μια μπάλα ποδοσφαίρου ενός παιδιού· μια μπάλα παραλίας· μια μπάλα μπάσκετ· και μια μικρότερη μπάλα που άφησε το σκυλί· ένα καρότο· ένας φακός· μια ηλεκτροφόρος ρακέτα σαν του τένις για τα κουνούπια. Ένα τοπίο σημαδεμένο από την παρουσία. Ένα χαλί αντικειμένων. Μια νέα φύση που εναποτίθεται και αντικαθιστά την παλιά. Ή ακόμη η μία και μοναδική φύση που μας υπενθυμίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία άλλη. Πουθενά η εικόνα της αγνότητας, πουθενά η αυταπάτη της απομόνωσης, που, σε άλλα μέρη, σε άλλα νησιά, μπορεί να ξεγελάει τους επισκέπτες της. Πουθενά υποψία εκλεπτυσμένου μινιμαλισμού. Πουθενά ακόμα και η ιδέα της υπέρβασης, γιατί η Σαλαμίνα είναι πάντα αιχμάλωτη στο παρόν.

Κάθε κήπος είναι ένας λαβύρινθος πραγμάτων και χώρων, ένας λαβύρινθος σκληρών και φυτευμένων επιφανειών. Περίπατοι και τσιμεντένια κράσπεδα που ελίσσονται ανάμεσα σε καρποφόρα δέντρα· πλακάκια μπάνιου χωμένα στο χώμα για να ορίσουν κομμάτια γης. Μια αόρατη οργάνωση που είναι γνωστή μόνο στους δημιουργούς της. Ανάμεσα τους αναγνωρίσιμες μορφές: χώροι για φαγητό, ξεκούραση, εργασία. Ο ξυλόφουρνος και η παρασιτική σχάρα του. Μία αιώρα στα δέντρα. Μία κούνια. Ένα τραπέζι με ραδιόφωνο. Ένα ντιβάνι με μαξιλάρια. Ένα παγκάκι, ένα σκαμπώ, ένα τραπεζάκι του καφέ με τον ανεμιστήρα του. Υπάρχει κάτι που έχει απομείνει μέσα στα σπίτια; Βλέπω ένα μικρό έξφωτο που ανοίχτηκε για ένα σετ φερ-φορζέ με τραπέζι. (Αν κάποιος έχει καθίσει εκεί είναι αδιάφορο· για μένα αυτή η διαρρύθμιση σαν σε κουκλόσπιτο προβάλει την καθημερινή ζωή στον εξωτερικό χώρο.)

Ακόμα και βάρκες φαίνεται να έχουν δραπετεύσει από τη θάλασσα και να έχουν βρει τη θέση τους στις αυλές. Είναι σαν την ίδια τη Σαλαμίνα, αμφίβιες.

Άλλα στην βόλτα μου, ίσως τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα που βρίσκω είναι μια σειρά από τοτέμ: συσσωρευμένα αντικείμενα, στοιβαγμένα ή με άλλους τρόπους διαμορφωμένα, αυτές οι κατακόρυφες συνθέσεις φαίνονται να σηματοδοτούν μια ιδιαίτερη παρουσία στον κήπο.

Ένα από αυτά είναι φτιαγμένο από

ένα επιμελώς σκαλισμένο γυάλινο μπολ ανυψωμένο ενάμιση μέτρο πάνω από τη γη τσιμεντένια κολώνα από κάτω εντελώς καλυμμένη με κοχύλια πάνει το φως σαν σφαίρα σε σκήπτρο από πάνω

Άλλο ένα αποτελείται από

ένα βάζο με πλαστικά λουλούδια πάνω σε δαντελωτό τραπεζομάντιλο που βρίσκεται πάνω σε τηλεόραση τοποθετημένη πάνω σε πλαστικό φύλλο

along the perimeter; rubber gloves hanging from a wire; a tape measure on the window sill; a step ladder under the veranda; sacks of something-or-other; a stack of firewood; a spade; a configuration of potted plants; a collection of rocks and seashells; a clothes line still reaching back to the house; a child's soccer ball; a beach ball; a basketball; and a smaller ball abandoned by its dog; a wheelbarrow; a flashlight; an electric tennis racket for killing mosquitos; a basketball hoop hovering above the trees. A landscape marked by presence. A carpet of things. A superimposed nature replacing the old one. Or even the one-and-only nature reminding us that there was never any other. Never the image of purity, never the delusion of separation, which, in other places, on other islands, might fool its visitors. Never a hint of blasted minimalism. Never even the idea of transcendence, because Salamina is always caught in the present.

Each garden is a labyrinth of things and of spaces, a maze of hard and planted surfaces. Walkways and concrete boundaries snaking their way among fruit trees; bath tiles shoved into the ground to designate patches of earth. An invisible organization knowable only to its makers. Among the recognizable forms: places to eat, rest, work. The space of a wood-burning oven and its parasitic grill. A hammock in the trees. The space of a swing. A table with radio. A day-bed with pillows. A bench, a foot stool, a coffee table and their fan. Is there anything left in the houses? I see a small clearing created for a set of fer forge chairs and a table. (Whether anyone has sat there is irrelevant; for me this doll-house arrangement is about projecting one's life outdoors.)

Even the boats seem to have wandered from the sea and found their place in the yards. They are like Salamina itself, amphibious constructions.

But on my walk, the items that I perhaps find the most interesting are a number of totems: accumulated objects, stacked or otherwise configured, these vertical assemblages seem to mark a special presence in the garden.

One totem is made up of

an elaborately carved glass bowl elevated one and a half meters above the earth a concrete column below entirely covered in seashells it captures the light like an orb on top of a scepter.

Another is a

vase of plastic flowers placed placed over a doily on top of a television set over a sheet of plastic covering a lace table cloth on top of a flower-print table cloth over a plastic table, the kind sold by gypsies with a kourelou rug below.



A third totem

an old well
from an era in which each house relied on one for its
drinking water.

Although the wells are required by law to be sealed, this
one has been transformed into a kind of machine for
everyday life. It occupies the yard like a living organism,
and I struggle to make sense of its various parts:

a tangle of water conduits
and electrical lines
reaching back to the house
but also out toward the garden
suspended mid-air on slender poles

Its base supports
a wooden mast.

The mast supports
a basketball hoop.
It lifts it high
it loses it to the foliage.
A clothes wire
with a single clothespin

(still hanging weightlessly)

appears from out of nowhere to wrap itself around the
structure before returning to its destination deep within
the plants.

A bucket
a pair of rubber gloves
pliers
shears

The lid of the well offers them up

instruments at the altar
waiting to perform the next ritual.

The well-totem defines a space. Its presence within the
garden is of nodal importance for the performative
universe that spins around it.

THE BEING

The world of things I discover in Salamina makes me
think of a Heraclitian rivier: the way life is organized,
somewhere between the house and the garden, always
in flux, always indeterminate, always renegotiated and
always contingent. Even its contradictions — the fortified
perimeters guarding their carefree contents, or the
economy of means often paired with decorative excess
— seem to resist, joyfully, the Modernist aesthetics that
would prefer to see life represented in neatly fixed
categories. The objects strewn about the yards, even

τρόπος με τον οποίο δομείται η ζωή, κάπου ανάμεσα στο σπίτι και τον κήπο, διαρκώς μεταβαλλόμενος και αόριστος, σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση και αλληλεξάρτηση. Ακόμα και οι αντιφάσεις του —οι οχυρωμένοι περίβολοι που προστατεύουν τα ξένοιαστα περιεχόμενα τους, ή η οικονομία μέσων συνδυασμένη με διακοσμητική υπερβολή — φαίνονται να αντιστέκονται, χαρωπά, στη Μοντερνιστική αισθητική που θα προτιμούσε να δει τη ζωή να κατανεμημένη σε ξεκάθαρα καθορισμένες κατηγορίες. Τα σκορπισμένα αντικείμενα στις αυλές, ακόμα και εκείνα τα διακοσμητικά σύνολα που αποτελούν έναν είδος έκθεσης, απέχουν πολύ από εκείνα τα επιμελημένα αντικείμενα, προσεκτικά επιλεγμένα για να σηματοδοτήσουν τον πλούτο και τα προνόμια των ενοίκων στα σχεδιασμένα σπίτια που βλέπουμε στα περιοδικά. Εκεί, η αισθητική γίνεται μια μορφή κατοχής, που προορίζεται να επικοινωνήσει κάτι για τους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι ταυτόχρονα αποξενώνονται από αυτήν. Αυτή η ορθολογική σχέση των ανθρώπων με τα περιβάλλοντα διαβίωσης τους, διαμεσολαβημένη από την εικόνα ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής, αφορά περισσότερο την αισθητική της κατοχής αντικειμένων σε έναν χώρο, παρά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης με αυτά τα αντικείμενα, τα οποία γίνονται εργαλεία για τη ζωή. Με άλλα λόγια, οι δύο τύποι κατοίκησης μου θυμίζουν τη διάκριση του Έριχ Φρούμ ανάμεσα σε δύο θεμελιώδη (και θεμελιώδως αντίθετα) προσεγγίσεις στον κόσμο, στο βιβλίο του Να Έχεις ή Να Είσαι. Εκεί, ο Φρούμ εξετάζει τη φιλοσοφική έννοια της "ύπαρξης" συνδέοντάς την ουσιαστικά με μια διαδικασία "γίγνεσθαι", άρρηκτα συνδεδεμένη με την κίνηση και την αλλαγή, σε αντίθεση με την αμεταβλητότητα και την υπέρβαση. Βρίσκω ότι η βόλτα μου στη Σαλαμίνα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξετάσω αυτήν την αντίθεση.

Γράφοντας το Να Έχεις ή Να Είσαι το 1976, ο Φρούμ επεσήμανε ότι οι ολοένα και πιο ακραίες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος ανάγκαζαν τους ανθρώπους να παίρνουν όλο και πιο ακραία μέτρα για να «απολαύσουν» τον όλο και πιο περιορισμένο χρόνο των διακοπών τους. Με άλλα λόγια, το ίδιο σύστημα που αναγκάζει τους ανθρώπους να εργάζονται περισσότερες ώρες τους ενθαρρύνει να ξοδεύουν αντισταθμιστικά ολοένα και περισσότερα χρήματα στις σύντομες διακοπές τους. Αυτό φυσικά παραμένει ακόμα πιο αληθές σήμερα. Άλλα ταυτόχρονα, τα συνεχώς μεταβαλλόμενα και ασταθή πρότυπα ζωής που συνεχίζουν να προκύπτουν από την τρέχουσα εποχή πολιτικής, οικονομικής και κλιματικής αστάθειας ίσως μας ενθαρρύνουν να εισέλθουμε στο ποτάμι του Ηρακλείτου. Και ίσως τότε να δούμε τη Σαλαμίνα ως ένα είδος πρότυπου που μας οδηγεί στο μέλλον, αντί για μια φθίνουσα εικόνα του παρελθόντος. Το να ζει κανείς στον κήπο, να σχεδιάζει βήμα-βήμα και να κατανοεί τη ζωή του ως μία συνθήκη αλληλεξάρτησης παρά ως μια μόνιμη κατάσταση, ίσως είναι μια καλή προσέγγιση για το πώς μπορούμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα.

those decorative ensembles that constitute a kind of display, are a far cry from those carefully curated possessions that designate the wealth and privilege of most professionally designed homes. There, aesthetics itself becomes a kind of possession, meant to communicate something about its owners, who are at the same time alienated by it. This rationalized relationship of people to their living environments, mediated by the image of a certain way of life, is more about the aesthetics of possessing objects in a field, rather than the process of interacting with those objects, which become tools for living. In other words, the two types of dwellings remind me of Erich Fromm's distinction between two fundamental (and fundamentally opposed) approaches to the world in his seminal book, *To Have or To Be*. In it, Fromm identifies with a philosophical concept of 'being' that is essentially a process of 'becoming', inherently related to movement and change, as opposed to permanence and transcendence. I find my walk in Salamina to be an exceptionally good excuse to consider this opposition.

Writing *To Have or To Be* in 1976, Fromm pointed out that the increasingly extreme demands of the work environment were forcing people to take increasingly extreme measures to "enjoy" their ever more limited

holiday time. In other words, the same system that forces people to work longer hours encourages them to compensate by spending more and more money on their brief vacations. This of course remains even more true today. But at the same time, the perpetually changing and volatile patterns of life that continue to emerge from the current era of political, economic and climatic instability may encourage us to step into the Heraclitian river. And it might allow us to see Salamina as a kind of model going forward, as opposed to a waning image of the past. To live in the garden, to plan incrementally and to consider one's way of life as contingent rather than permanent, are perhaps good ways to think about dwelling in the future.



farasi is a zine of the Department of Architecture of the University of Thessaly,
Laboratory of History, Theory and Conceptual Design for Architecture, the City and the Environment

Coordination: Phoebe Giannisi, Iris Lykourioti, Fani Paraforou

Text, drawings, editing and design of present issue: Michaeljohn Raftopoulos (AREA, Architecture Research Athens)

© 2025 farasi

© Salamina Itinerary

